



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

(Μέ τήν εύκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ἄγαπητοί μου Δάσκαλοι καὶ Καθηγητές,

Μέ τήν εύκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, ἐπιθυμῶ νά
ἐπικοινωνήσω μαζί σας καὶ νά ἐκφράσω τίς, ἐκ βάθους ψυχῆς μου, εὐχές
πρός ὅλους σας για ύγιειά καὶ δύναμη παρὰ Θεοῦ, ὥστε νά συνεχίσετε τό
σπουδαῖο ἔργο, τό ὅποιον ἐπιτελεῖτε στόν χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης.

Ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τόν ἀγῶνα πού κάνετε, ὥστε νά
μορφώσετε τά παιδιά μας, παρέχοντας, ὅχι μόνο τήν γνώση, ἀλλά καὶ τήν
δυνατότητα νά ἀναπτύσσουν τίς ἐσωτερικές δυνάμεις τους καὶ νά
καλλιεργοῦν καὶ να διαμορφώνουν τόν χαρακτῆρα τους.

Γνωρίζω ὅτι οἱ συνθῆκες πού καλούμεθα ὄλοι μας νά ἐργασθοῦμε
εἶναι δύσκολες καὶ ἀναγνωρίζω ὅτι προσφέρετε στό Σχολεῖο καὶ στήν
Κοινωνία, μέ συνείδηση εύθύνης, καταθέτοντας τήν ψυχή σας.

Δέν εἶναι τυχαῖο, οὕτε ἀνευ σημασίας τό ὅτι ή ὑπηρεσία σας
δονομάζεται καὶ εἶναι λειτούργημα.

Ὄμως, ἀγαπητοί, ἐκτός ἀπό τήν κοσμική γνώση καὶ σοφία, ὑπάρχει
καὶ ή κατά Θεόν σοφία, ή ὅποια εἶναι ἀπαραίτητη γιά τίς πνευματικές
βάσεις πού θέτουν τά παιδιά μας σ' αὐτές τίς ήλικίες καὶ γιά τήν περαιτέρω
εύτυχία τους.

Οἱ μεγάλοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ μέγιστοι
παιδαγωγοί καὶ προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, οἱ Τρεῖς Ιεράρχες,
πολλά ἔχουν νά ποῦν καὶ νά μᾶς διδάξουν πάνω σ' αὐτό τό θέμα.

Ο Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει: «Ἡ παιδεία μετάληψις
ἀγιότητος ἐστί».

Ο Άγιος Γερηγόριος ὁ Θεολόγος, σχετικά μέ τήν διττή ἔννοια τῆς γνώσεως, κατά κόσμον, δηλαδή καί κατά Θεόν, θα μᾶς πῆ ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι καί πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται «ώς μικτός προσκυνητής, ἐπόπτης τῆς δρατῆς κτίσεως καί μύστης τῆς νοοῦμένης».

Ο Μέγας Βασίλειος, ἐπίσης, ὡραιότατα ὄμιλει γιά τήν κατά Θεόν γνώση καί σοφία καί γιά τήν κατά κόσμον ἐπιστήμη, στόν περισπούδαστο λόγο του, «πρός τούς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὀφελοῖντο λόγων», τόν ὅποιον ἴσως γνωρίζετε καί ἔχετε μελετήσει.

Ἐκτιμῶ βαθύτατα τήν προσφορά σας στά παιδιά μας, στήν Κοινωνία μας γενικῶς καί ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες μου γιά τήν ἀοκνον προσπάθειά σας στό ὡραιο χῶρο τῆς Ἐκπαίδεύσεως.

Εὔχομαι νά ἔχετε ύγιειά κατ' ἀμφω, δύναμη παρά τοῦ Κυρίου, ὑπομονή καί ἐπιμονή, γιά μεγάλο ἔργο καί λειτουργημά πού ἐπιτελεῖτε.

Σᾶς συνοδεύουν οἱ θερμές εὐχές μου καί ή ἀδιάλειπτη πρός Κύριον προσευχή μου.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

f'Ο Πατρὸν Χρυσόσπαθος

† Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ